

# Nieuws van Bor de Wolf: er zijn welpen geboren in het Grote Dierenbos

Dag kinderen! Ik ben Bor, Bor de Wolf. Weten jullie veel over wolven? Jullie weten waarschijnlijk al dat er ook wolven in België leven? Weten jullie hoeveel? Kunnen jullie dit tonen op jullie vingers?

Er leven **vier wolven** in België. Vandaag zal ik vertellen over het leven van wolven en hun welpen. Weten jullie wat welpen zijn? Dit zijn kleine wolfjes. Onlangs zijn er welpen geboren in het Grote Dierenbos. Ik ga even bij hen op bezoek. Luisteren jullie mee?

*Tip: gebruik de getalbeelden uit de online bijlage om te tellen*

Wolven leven in een hol. In het hol van de Moeder en Vader Wolf is het zeer druk. Moeder Wolf moet de kleintjes eten geven. Weten jullie wat welpen eten of drinken? Ja, melk! Vader Wolf zit niet in het hol, maar is aan het jagen. Want Moeder en Vader wolf moeten ook eten natuurlijk. Weten jullie wat een grote wolf eet? Konijnen, reeën, everzwijnen maar heel soms ook een schaap van de boeren!

*Tip: zoek en druk een foto van welpen, een volwassen wolf en voedselbronnen (konijn, ree, schaap, melk,...) af en laat de kleuters het voedsel prentje bij ofwel de volwassen wolven of de welpen leggen.*

Vader wolf gaat nu nog alleen op jacht. Niet bang zijn, wolven lusten geen mensen! Wolven zijn juist bang van mensen. Je zal ze dus niet snel zien. Als de welpen groter zijn, kunnen ze in groep jagen, in een roedel. Weten jullie wat een roedel is? Dit is eigenlijk een wolvenfamilie!

*Tip: laat de kleuters beleven hoe een roedel samenwerkt! Neem een hoepel en knoop hier bijvoorbeeld 6 touwen aan vast (hoe langer en hoe meer touwen aan de hoepel, hoe moeilijker). De zes kleuters zijn de wolven. Ze nemen elk een touw vast en proberen de hoepel over een knuffel te krijgen die als "prooi" dient. Je kan het moeilijker maken door een kleinere hoepel te kiezen en makkelijker door de touwen weg te laten.*



Zijn jullie nieuwsgierig naar wat de jonge welpen al kunnen? Denken jullie dat ze al kunnen zien als ze net geboren zijn?

Nee, als de welpen pas geboren zijn, dan zijn ze blind en doof. Pas na twee weken gaan hun oogjes open.

Wanneer zouden de welpen leren lopen? Binnen drie weken kunnen ze al goed lopen, dan zal Moeder Wolf de sloebers al goed in het oog moeten houden! Moeder en Vader Wolf verhuizen dan naar de speelzone waar de welpen kunnen leren en spelen. Moeder en Vader Wolf brengen wat leuke speeltjes mee uit het bos zoals een gewei, een bot of schoen om mee te ravotten.

*Tip: vraag aan de kleuters wat hun favoriete speelgoed is in de klas? Indien mogelijk laat elke kleuter hun favoriete speelgoed halen.*

In samenwerking met:

Vader Wolf komt terug het hol binnen met een konijn voor Moeder Wolf. Hij zal blij zijn als de welpen groot zijn en ze in een roedel kunnen jagen. Maar eerst moeten de welpen nog veel leren, zoals leren huilen. Weten jullie waarom wolven huilen, lieve kinderen? Niet omdat ze verdrietig zijn! Maar om elkaar terug te vinden. Zelfs tot heeeel ver kunnen ze elkaar horen. Elke wolf heeft zijn eigen geluid. Als de kleine welpen groot zijn en ook kunnen huilen, kan heel de familie elkaar herkennen. Handig toch? Kunnen jullie ook huilen zoals een wolf? Kunnen jullie elkaars 'hul' herkennen?

*Tip: laat de kleuters een wolf na doen en huilen zoals een wolf.*

Zeer mooi! Hopelijk hebben jullie veel bijgeleerd over wolven?

Dag lieve kinderen en tot het volgende wolven nieuws!

